

Met een lach en een traan Bronnerhof: bijna thuis, net als thuis

Een mooie locatie. Een grote groep vrijwilligers. Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold opent naar verwachting nog dit jaar de deuren van Bronnerhof in Born. Een warme thuisomgeving waar terminaal zieke mensen hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen.

Het is haar verwarmend dat lachiefnemer Fabienne Tonissen als de horeca partner over het plan dat zij bijna twee jaar geleden heeft opgevat. Alsof het volstrekt vanzelfsprekend is dat er een huis, of beter gezegd een "bijna thuis" is, waar mensen omringd door warmte, rust en liefde de laatste dagen van hun leven kunnen doorbrengen. "Tieners zijn vaak als verpleegkundige in een grote organisatie, kwam ik in samenwerking met terminaalzorg (zorg voor patiënten die zich in de laatste levensfase van een ziekte bevinden en die niet meer beter worden, red.). De manier waarop met deze mensen werd omgegaan, stond haaks op mijn persoonlijke visie. Op basis van deze ervaring wist ik dat ik ook een plek wilde creëren waar mensen op hun eigen manier, omringd door de juiste zorg en aandacht, afscheid van het leven konden nemen. In een veilige omgeving, die dicht aansluit op de eigen woonomgeving van de patiënt. Niet klinisch, medisch of zakelijk. Wel sfeervol en intiem."

Die plek wordt Bijna Thuis Huis Bronnerhof aan de Bronstraat in Born. De verbouwing is al volle gang. Naar verwachting nog dit jaar worden de deuren geopend voor de eerste gasten. "Bronnerhof is een verblijf voor mensen die terminaal ziek zijn en voor wie behandeling niet meer mogelijk is. Het is letterlijk en figuurlijk een bijna thuis voor mensen die niet in hun eigen vertrouwde omgeving of bijvoorbeeld in een

medische instelling kunnen of willen sterven. Vergelijkbaar met een hospice, met het grote verschil dat Bronnerhof een particulier initiatief is en niet aan een zorginstelling gelieerd is." Wil Wagenaars, penningmeester van de stichting: "We begeleiden en ondersteunen de gasten en hun naasten tijdens de laatste levensfase. Bieden troost, een kniezend voor de helpende hand of we zwijgen en zijn er gewoon. De patiënt heeft de regie over zijn eigen leven, tot de laatste dag. Wij proberen die laatste periode zo aangenaam en persoonlijk mogelijk te maken. We doen dit samen met vrijwilligers. Maar laat ik vooropstellen dat onze vrijwilligers geen medische handelingen verrichten. De medische en verpleegkundige zorg is het in de praktijk geregeld en gewaardeerd. Hierin werken we samen met thuiszorgorganisatie Buitenzorg. Medische zorg wordt uitstekend verleend door de behandelend arts, meestal de eigen huisarts van de gast, ondersteund door deskundige medewerkers van Buitenzorg. Wij bieden alle faciliteiten om dit op professionele wijze mogelijk te maken. Zo ontstaat optimaal ruimte voor de vrijwilligers en professionals om samen te werken, elkaar te versterken in het belang van onze gasten."

Fabienne: "De wijze waarop Buitenzorg werkt, sluit naadloos aan op onze visie op zorgverlening. Klantgericht, dichtbij, deskundig en persoonlijk, met tijd voor een

