

Eerste jaarwisseling Bronnerhof

BORN

Op 5 maart 2012 heeft hospice Bronnerhof aan de Bronstraat te Born (voormalig klooster), na een grondige verbouwing haar deuren geopend voor terminaal zieke mensen. Het is een plek waar ongeneeslijk zieke mensen op hun eigen manier afscheid kunnen nemen van het leven. Hospice Bronnerhof heeft reeds vele gasten mogen bijstaan en begeleiden in hun laatste levensfase. Vele warme reacties zijn bij de organisatie ontvangen van familieleden en vrienden over de wijze waarop de medische zorg, huisarts, Buurtzorg en de vele vrijwilligers hun dierbaren tijdens deze laatste fase hebben bijgestaan, verzorgd en ondersteund. Hier een gedeelte van een brief van de familie Meuffels uit Susteren,

waarvan de moeder haar laatste dagen in Bronnerhof doorbracht:

'Lieve Mensen, lieve allemaal

Onze mam heeft haar laatste dagen van haar leven bij jullie in Bronnerhof gewoond. Dankzij jullie allemaal, vrijwilligers, Buurtzorg en huisarts heeft zij toch nog een fantastische tijd gehad. Ze voelde zich er helemaal thuis, dankzij jullie zorg en liefde waarmee jullie haar omringden. Toen zij op 30 september j.l. kwam te overlijden wilden wij (familie) niet dat moeder zo ineens bij jullie wegging. Wij kregen de mogelijkheid om in Bronnerhof een samenzijn, een afscheid te houden, ter nagedachtenis aan haar samen met jullie, hetgeen ons heel mooi leek. En dat was het ook, het

was in een woord geweldig. Wij willen dan ook allen, vrijwilligers, Buurtzorg, huisarts en overige medische zorg bedanken voor alle zorg die jullie gaven. Niets was voor jullie teveel, moeder voelde zich er als thuis.

Bedankt voor de liefdevolle en warme steun die wij als familie mochten ontvangen in deze toch vaak zo moeilijke tijd. Wij zullen dit altijd blijven koesteren als iets heel moois en waardevols, jullie en jullie Bronnerhof. Het gaf een geruststellend gevoel als we er zelf niet waren. Moeder was in goede handen en wij zullen dit alles nooit vergeten.'

24 uur

In Hospice Bronnerhof zijn vijf gastenkamers ter beschikking. Indien gewenst kan de

eigen huisarts de medische zorg continueren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan neemt Huisartsenpraktijk Obbicht deze medische zorg over. De verpleegkundigen van Buurtzorg zijn voor de zorgmomenten, net als thuis, in de ochtend, middag en avond aanwezig. Verder zijn ze 24 uur per dag beschikbaar. Ook 's nachts is er altijd een verpleegkundige aanwezig. Mocht u of een familielid aangewezen zijn op verblijf in een Hospice, dan heeft u te allen tijde vrije keuze naar welk hospice u wilt gaan, ongeacht of u op dat moment in het ziekenhuis bent of thuis. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via ons telefoonnummer 046-4861604 of via mailadres info@bronnerhof.nl. Nadere info is te vinden op www.bronnerhof.nl